



KERSTATTENTIE

Als het goed is heeft iedere deelnemer aan één van de activiteiten in De Werf de afgelopen dagen een Kerstattentie thuis ontvangen. Hoe komt het nu dat we iedereen zo spontaan konden verrassen?

In de regionale kranten lazen we een bericht over een initiatief van het Fonds Schiedam Vlaardingen. Zij stelde budget beschikbaar om bepaalde groepen in de decembermaand extra aandacht te geven.

Omdat het Ontmoetingscentrum gesloten is en daardoor velen van u zijn/haar wekelijkse of maandelijkse uitje moet missen, hebben we ons aangemeld met het project **“De Werf komt naar u toe deze Kerst”**. Op 11 december ontvingen we het bericht van het FSV dat ook wij een budget krijgen.

Toen was het natuurlijk even stressen om alle spullen te bestellen zodat ze ook allemaal op tijd in de tasjes konden worden gedaan om bezorgd te worden. Gelukkig is dat voor de tasjes en de inhoud prima gelukt, al is het bezorgen van spullen om half zeven ‘s-morgens voor ons zo iets als “midden in de nacht”.

Wat helaas niet op tijd geleverd is zijn de kaarten, maar dat heeft u allemaal gelezen op het briefje in de kersttasjes. Natuurlijk is het jammer dat er nu zo’n 350 kaarten ongebruikt in een doos staan, want inmiddels zijn ze wel afgeleverd. Maar het is ook zonde van Cor zijn inspanningen om er een mooie kaart van te maken. Het gaat ons iets te ver om ze allemaal na te bezorgen maar we willen ze u ook niet onthouden dus, zie hieronder.



Wij vonden het als bestuur geweldig om dit voor iedereen te kunnen doen, Gelukkig vindt u dat ook, getuigen de vele spontane, mooie, leuke, hartverwarmende reacties die we ontvangen. We geven al deze reacties bij deze ook graag door aan onze bezorgers van de tassen, de coördinatoren van de 16 activiteiten en enkele enthousiaste deelnemers. Zij hebben vele uurtjes door een regenachtige regio gereden om jullie allemaal op te zoeken. Bedankt allemaal voor de hulp om dit spontane project tot een succes te maken, jullie zijn echte super **KANJERS**.

Veel plezier allemaal in de komende dagen, maak er ondanks alle beperkingen nog iets gezelligs van en blijf gezond. Hopelijk kunnen we dan volgend jaar weer “gewone” dingen gaan organiseren met elkaar.

Groet,
Henk